



OPINIEBLOG ONAFHANKELIJKHEIDSDAG

## Opinieblog – Plakkaat van Verlatinghe was heel belangrijk, maar 26 juli is niet geschikt als Onafhankelijkheidsdag

Een selectie van interessante debatten op internet en in andere media of lezersbrieven, bij elkaar geblogd door opinieredacteuren van *de Volkskrant*.

Redactie 26 juli 2018, 12:25





**Het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581.** Foto Illustratie uit het boek *Erfgoed – de Nederlandse geschiedenis in 100 documenten*.

[Historicus Anton van Hooff stelt voor](#) van 26 juli een jaarlijkse feestdag te maken. Vandaag wordt in de Eerste Kamer herdacht dat op 26 juli 1581 het Plakkaat van Verlatinghe werd ondertekend door de Staten Generaal der Nederlanden. Daarmee verklaarden de Nederlanden zich onafhankelijk van de Spaanse koning Filips II. Van Hooff legt een verband met de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring die jaarlijks op 4 juli wordt gevierd.

Amerikakenner Frans Verhagen noemt het ‘een heel slecht idee’. ‘Het leeft niet. Wij Nederlanders weten heel weinig van onze geschiedenis. Je kunt hen zo’n festiviteit niet geforceerd door de strot duwen. Het heeft ook geen functie, zoals de *Fourth of July*, die in de Verenigde Staten vanaf het begin wordt gevierd.’

Dat het Plakkaat van Verlatinghe een ‘vergeten model’ zou zijn geweest voor de Onafhankelijkheidsverklaring die 200 jaar later door Thomas Jefferson werd opgesteld, is volgens Verhagen ‘niet waar’. Verwijzend naar een studie van historica Pauline Maier, *American Scripture: Making the Declaration of Independence*, stelt Verhagen dat voor Jefferson het Plakkaat ‘hoogstens een

indirecte bron was'. 'Laten we ons niet rijk rekenen.'

De Leidse historicus Geerten Waling is het hier faliekant mee oneens. Volgens hem kan de invloed van het Plakkaat van Verlatinghe op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring moeilijk overschat worden. Benjamin Franklin en John Adams, twee *Founding Fathers* die met Thomas Jefferson auteurs waren van de Onafhankelijkheidsverklaring, hadden de teksten van de Unie van Utrecht en het Plakkaat van Verlatinghe in huis.

Waling is bezig met een onderzoek naar de missing link die het bewijs van de verstrekkende invloed van het Plakkaat op de *Declaration of Independence* moet voltooien. Hij wijst op de sterke overeenkomsten in de teksten van het Plakkaat en de Declaration of Independence. 'Ze volgen hetzelfde stramien en ze behandelen dezelfde klachten tegen hun onderdrukker: de Tiende Penning van Alva en de belastingen van de Engelse koning George III; het inkwartieren van 'vreemde' soldaten zonder enig overleg en het dwingend opleggen van een godsdienst. Ten slotte is er via de Engelse Verlichtingsdenker John Locke, die enige tijd in Holland verbleef, een indirecte invloed van de Nederlandse Onafhankelijkheidsstrijd op die van Amerika.'

Ook Geerten Waling voelt er niet voor om de verjaardag van het Plakkaat van Verlatinghe, 26 juli, te gaan vieren als Nederlands Onafhankelijkheidsdag. 'Van 26 juli wordt niemand enthousiast, die dag valt midden in de zomervakantie. Samen met Coos Huijsen stelde ik al eens voor om de geboortedag van de vader des vaderlands, Willem van Oranje, als Onafhankelijkheidsdag te vieren. Dat is 24 april. Willem van Oranje is de vader van zowel de Republiek als het koningshuis en is daarom een verzoenende figuur die door zowel republikeinen als monarchisten kan worden gewaardeerd. Zo'n feestdag zou onafhankelijk zijn van wie de toevallige vorst is, of

die populair is of niet, en zou ook kunnen blijven bestaan als we ooit de monarchie zouden afschaffen.'

## Hoe kon het zo uit de hand lopen in Griekenland? - 25 juli

Het grote aantal slachtoffers bij de hevige bosbranden in de buurt van Athene wekt verbijstering en verontwaardiging in de Griekse media. Hoe kon het zo uit de hand lopen? De regering krijgt veel kritiek in de commentaren.



Brandweerlieden en vrijwilligers proberen het vuur te bestrijden in de buurt van Kineta, bij Athene. Foto AFP

Het dodental is zo hoog omdat een noodplan ontbreekt, is het oordeel van de krant [Ekathimerini](#). Yiannis Souliotis schrijft in een commentaar:

‘Griekse brandweerfunctionarissen en gepensioneerde brandweerlieden wijzen op het feit dat de staat onvoorbereid was en op het ontbreken van een noodplan als de belangrijkste oorzaken van de tragedie in het oosten van Attica. Ze verwerpen de suggestie van regeringswoordvoerders dat er een vooropgezet plan bestaat om brand te stichten met als doel het land te destabiliseren.

‘Ze beschrijven de vuurzee die maandag begon in de regio Daou op de oostelijke hellingen van de berg Pendeli als een ‘megabrand’, het gevolg van het feit dat die uitbrak in een bos met zeer brandbare naaldbomen terwijl er een sterke wind stond. De combinatie van die twee factoren maakte dat het vuur zich razendsnel verspreidde en binnen een paar uur de kust bereikte. (..)

‘Toch zeggen ervaren brandweerlieden dat vooral het ontbreken van een noodplan heeft geleid tot de dood van zeker 74 personen die waren ingesloten door het vuur toen ze hun huizen probeerden te ontvluchten en een veilige uitweg uit de streek zochten. Ze geven de schuld aan de brandweer, de regionale overheid van Attica en het landelijke secretariaat voor burgerbescherming dat alle betrokken instanties moet coördineren.

‘Ze wijzen er verder op dat de overheid klaarblijkelijk niet was voorbereid, ondanks waarschuwingen van het afgelopen weekend dat het brandgevaar de hoogste categorie, nummer 4, op maandag in Attica zou gelden.’

Het uitstellen van de (kostbare) aanleg van de infrastructuur voor het bestrijden van bosbranden eist nu zijn tol in mensenlevens, schrijft [Kosta Giannakidis als commentaar op de website Protagon](#):

Uw feedback

‘Natuurlijk is de regering niet alleen verantwoordelijk voor de vertraging. Desalniettemin had ze de afgelopen drie en een half jaar al eerder te maken met vergelijkbare crisissituaties. De premier moet beloven dat hij alles zal doen wat in zijn macht ligt om te voorkomen dat zoiets ooit nog eens gebeurt in Griekenland. Hij moet op andere terreinen bezuinigen en investeren in preventie en de infrastructuur voor het bestrijden van bosbranden. Nu! Er is geen andere prioriteit.’

De Grieken hebben al zo veel afschuwelijke ervaringen met branden dat de regering geen excuus heeft voor haar nalatigheid, meent [Vima online](#):

‘Griekenland heeft al veel bittere ervaringen met zulke branden en moest de dood van honderden slachtoffers betreuren in de afgelopen decennia. Dit betekent dat er geen excuses meer zijn voor de mentale lamelendigheid van de regering en de ambtenaren. De branden zijn een gegeven en ze worden elk jaar ernstiger. Maar genoeg is genoeg: stop met al die goedkope smoesjes. De staat moet zich nu adequaat uitrusten en bovenal moeten de brandweerlieden de middelen krijgen om alert te kunnen reageren zodra er een brand uitbreekt. Anders zullen we meer en meer slachtoffers moeten tellen met elk jaar dat verstrijkt.’

Een Portugees reageert onder het artikel op de site van *Ekathimerini* met goede raad, uit ervaring wijs geworden:

‘Hier (in Portugal) heeft de regering, nadat de bosbranden van vorig jaar 114 dodelijke slachtoffers hadden gemaakt en honderden huizen hadden verwoest, de herbouw van die huizen ter hand genomen. De overheid betaalde ruime vergoedingen aan allen die schade hadden geleden of familieleden hadden verloren. Want de staat erkende dat zij had gefaald bij de bescherming van de burgers. Ik hoop dat de Griekse regering dat ook zal doen, en daar de middelen voor heeft.’

Uw feedback

### **‘Juncker en Tusk moeten streven naar een handelsakkoord tussen EU en Trump’ - 24 juli**

Op woensdag 25 juli ontmoeten voorzitter Juncker van de Europese Commissie en president van de Europese Raad van regeringsleiders Tusk, de Amerikaanse president Trump om te praten over wat al een handelsoorlog wordt genoemd. ‘De bazen van de EU moeten de beledigingen die zij de afgelopen

dagen uitwisselden met Trump vergeten en aanbieden om serieus te onderhandelen', meent [Gabriel Felbermayr](#), de expert op het gebied van de wereldhandel van het Duitse Ifo Instituut, een vooraanstaande economische denktank.

Felbermayr stelt dat de EU moet inhaken op een suggestie van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin om te streven naar een handelsovereenkomst tussen de G7 landen (de EU, Canada, Japan en de VS). 'Je kunt niet het protectionisme van de VS bestraffen met heffingen in de naam van het redden van de vrije wereldhandel en weigeren in te gaan op zo'n initiatief.'

Zo'n vrijhandelszone kan bovendien een breekijzer zijn om de WTO, de wereldhandelsorganisatie, te moderniseren, meent de Ifo-econoom.

[The Guardian](#) legt de schuld van de handelsoorlogen bij president Trump, maar ook bij zijn voorgangers, inclusief de Democraten. 'Sinds de jaren 1990 hebben zij valse beweringen gedaan over de onvermijdelijkheid van de globalisering en de opbrengsten van liberalisering van de handel. Totdat het te laat was, werd niet geaccepteerd iedereen er baat bij heeft en dat de opbrengsten oneerlijk geconcentreerd worden bij de bovenste 1 procent. Het had zonneklaar moeten zijn dat de verliezers van de globalisering door de winnaars gecompenseerd hadden moeten worden. Maar dat werden ze niet.'

Uw feedback

Foto EPA

## **Duitse kranten over afscheid Özil - 23 juli**

**'Met pijn in mijn hart stop ik als international zolang ik racisme en een gebrek aan respect voel', aldus Mesut Özil zondagavond. Hoe reageren de Duitse media op [zijn vertrek](#) bij het nationale elftal?**

## Dubbele moraal

Özils [fotomoment met de Turkse president Erdogan](#) was geen goed idee, schrijft Matt Pearson van [Deutsche Welle](#). Maar de reactie daarop en hoe Özil door de Duitse voetbalbond (DFB) als zondebok werd gebruikt, is volgens hem een treurig voorbeeld van slecht management met een zorgwekkend xenofobische toon:

‘Özil vertelt hoe hij een ‘geitenneuker’ is genoemd door een Duitse politicus en ‘*Turkse shit*’ door zijn eigen fans. Is het dan echt verwonderlijk dat hij zich niet meer comfortabel voelt bij het vertegenwoordigen van een land waar zowel de machthebbers als degenen die hem zouden moeten steunen hem niet als hun gelijke zien?’

‘Özil had de situatie beter kunnen aanpakken, maar hij is een voetballer, geen diplomaat. Het omgaan met mediastormen zou makkelijk moeten zijn voor de DFB. Hoewel de organisatie niet bekend staat om haar competentie, is het onmogelijk om de conclusie die Özil trekt te ontkennen, namelijk dat een moslimspeler van Turkse afkomst veel forsere kritiek te verduren heeft dan een ander in zijn positie zou hebben.’

Ook Hasan Gokkaya, politiek redacteur van de [Zeit online](#), windt zich op over de dubbele moraal:

‘Het feit dat wereldkampioenschappen plaatsvinden in volledig ondemocratische landen zoals Rusland en straks Qatar is al geaccepteerd. Een lachende Poetin staat naast de Duitse speler Lothar Matthäus, maar dat stoort niemand. In Beieren regeert een veroordeelde belastingontduiker de belangrijkste voetbalclub van het land. Maar dat doet er nu natuurlijk niet meer toe. Want de Huisturk heeft zogenaamd een fout gemaakt.’



## Hardleers

Journalist Reinhard Müller toont zich in de [Frankfurter Allgemeine](#) juist kritisch tegenover Özil:

‘Het racistische verwijt tegen de voetbalbond is absurd. Özil is niet bekritiseerd vanwege zijn afkomst, maar vanwege zijn gedrag. Het feit dat hij nog steeds geen fouten in zijn openbare omgang met Erdogan wil zien, toont aan dat Özil niet thuishoort in het Duitse nationale team. (...) Özil (of zijn agent) wil maar niet begrijpen dat Erdogan niet kan worden beschouwd als onschuldig symbool van het vaderland van zijn ouders.’

### ‘Vertegenwoordigd door Özils woorden’

Volgens columnist Jaafar Abdul Karim van de [Zeit online](#) moet het debat echter niet gaan over de situatie met Erdogan, maar over de positie van Duitsers met een migratieachtergrond waarover Özil zich uitspreekt in zijn verklaring:

“Als we winnen, ben ik Duits en als we verliezen, ben ik een migrant!”. Deze zin van een Duitse nationale speler en wereldkampioen in 2018 is een aanklacht tegen ons Duitsland.

‘(...) Als je in een groep zit waar de meerderheid Duits is, vertegenwoordig je in de ogen van anderen voortdurend het land van je ouders en ben je niet Duits genoeg om erbij te horen. Dit is de realiteit van veel mensen met een migratieachtergrond in Duitsland.

‘(...) Voormalig DFB-voorzitter Theo Zwanziger zei na de verklaring van Özil: ‘Als gevolg van fouten in de communicatie is er iets gebeurd wat zou nooit mogen gebeuren met migranten. Ze zouden zich nooit als tweederangs Duits moeten

voelen.’ Maar dat is precies hoe ze zich voelen.’

## Oud opinieblog – 20 juli

Lees hier [ons vorige opinieblog](#) terug.



MEER OVER ÖZIL POLITIEK PLAKKAAT VAN VERLATINGHE BRAND RAMP  
RAMPEN EN ONGEVALLEN

Uw feedback

## Columns & Opinie

OPINIE MAHTAB NASROLLAH

‘Als ik een appel steel, ben ik niet meer een van jullie, dan ben ik de Ierse vluchteling’

**Uw feedback**

---

**Uw feedback**